

Emil Ludwig



Emil Ludwig

Emil Ludwig (echte naam: Emil Cohn) ([Breslau](#), [25 januari 1881](#) – [Moscia](#), bij [Ascona](#), [Italië](#), [17 september 1948](#)) was een Duitse schrijver, die bekendstaat om zijn biografieën.

Ludwig studeerde rechten, maar koos voor een loopbaan als schrijver. In eerste instantie schreef hij toneelstukken en novellen, maar werkte hij ook als [journalist](#). In 1906 verhuisde hij naar [Zwitserland](#), maar tijdens de [Eerste Wereldoorlog](#) werkte hij als buitenlands correspondent voor het Berliner Tageblatt in [Wenen](#) en [Istanboel](#). Hij week vanwege zijn [joodse](#) achtergrond uit naar het buitenland. Hij werd [Zwitsers](#) staatsburger in 1932; in 1940 emigreerde hij naar de [Verenigde Staten](#).

Aan het einde van de [Tweede Wereldoorlog](#) ging hij naar [Duitsland](#) als journalist, en het is aan hem te danken dat [Goethes](#) en [Schillers](#) doodskisten, die verdwenen waren uit [Weimar](#) in 1943/44, weer opdoken. Hij keerde na de oorlog terug naar Zwitserland en stierf in 1948, in Moscia, in de buurt van [Ascona](#).

Gedurende de jaren 1920 bereikte hij internationale faam met zijn populaire biografieën die historische feiten en fictie met elkaar verbonden. Zijn biografie over Goethe werd gepubliceerd in 1920, en daarna schreef hij meerdere soortgelijke biografieën, waaronder een over [Bismarck](#) (1922-24) en een ander werk over [Jezus](#) (1928). Zoals Ludwigs biografieën populair waren buiten Duitsland en op grote schaal werden vertaald, was hij een van de gelukkige emigranten die een inkomen had voor het leven in de Verenigde Staten. Zijn geschriften werden als bijzonder gevaarlijk beschouwd door [Joseph Goebbels](#), die hem in zijn dagboek noemt.

Behalve [Benito Mussolini](#) interviewde Emil Ludwig ook [Jozef Stalin](#) in [Moskou](#) op 13 december 1931. Een fragment van dit interview is opgenomen in Stalins boek over [Lenin](#). Ludwigs uitgebreide interviews met [Tomas Masaryk](#), oprichter en lange tijd president van [Tsjechoslowakije](#), verscheen in 1936.

De volgende Franse edities van Emil Ludwigs boeken zijn uitgegeven in de periode 1926-1940: Biografieën: [Goethe](#) (3 delen), [Napoleon](#), [Bismarck](#), *Trois Titans*, [Lincoln](#), *Le Fils de l'Homme*, *Le Nil* (2 delen). Politiek werk: *Guillaume II*, *Juillet 1914*, [Versailles](#), [Hindenburg](#), [Roosevelt](#), *Barbares et Musiciens*, *La Conquête morale de l'Allemagne*, *La Nouvelle Sainte-Alliance*. Biografieën van Goethe, Napoleon, Bismarck en Wilhelm Hohenzollern zijn ook verschenen in het Engels bij uitgeverij GP Putnam's Sons (New York en Londen). *Napoleon* is uiteindelijk zijn succesvolste boek geworden.

Werk van Ludwig in diverse talen

- Abraham Lincoln and the Times that tried his Soul ... 1930
- Am Mittelmeer 1927
- Amours de Homme 1948
- Aus meiner Werkstatt 1931
- Beethoven 1945
- Bismarck The Story of a Fighter 1929
- Bolivar The Life of an Idealist 1950
- Cleopatre Histoire de une Reine 1948
- Der Menschensohn 1928
- Der Mord in Davois 1936
- Der Nil (2 delen) 1938
- Die neue heilige Allianz 1938
- Europeesche Leiders naar het leven getekend 1934
- Freud démasqué 1951
- Führers Europas nach der Natur gezeichnet 1934
- Genie und Charakter 1924
- Geschenke des Lebens, ein Rückblick 1931
- Gespräche mit Masaryk 1935
- Gespräche mit Mussolini 1932
- Goethe, geschichte eines Menschen 1931
- Guillaume II 1927
- Heinrich Schliemann (Troje) The story of a goldseeker 1950
- Hindenburg und die Sage von der Deutschen Republik 1935
- Juli '14 1929
- Historie und Dichtung 1929
- Kunst en levenslot 1928
- Kunst und Schicksal 1927
- Le Méditerranée (twee delen) 1943
- Les Allemands 1941
- Mackenzie King 1944
- Michel Angelo 1930
- Misdaad en boete 1946

- Napoleon 1926
- Quartett : ein unzeitgemässer Roman
- Roosevelt Studie über Gluck und Macht 1938
- Stalin 1945
- The Mediterranean: Saga of a Sea
- The Son of man; the story of Jesus
- Three Portraits. Hitler Mussolini Stalin
- Three Titans: Michael Angelo, Rembrandt, Beethoven
- Tom und Sylvester 1928
- Wat het leven geeft 1931
- Wilhelm der Zweite 1928